



Församlings- instruktion

En församlingsinstruktion är
som en regel i Benedikts och
Taizés mening. Så här vill vi
gestalta kristen tro, liv och lära
i Tyresö församling

Förord

En församlingsinstruktion är ett dokument som beskriver vilken identitet en församling i Svenska kyrkan har. Den är ett slags identitetshandling. Så här är det i Tyresö församling och så här vill vi arbeta.

En församlingsinstruktion skrivs i samverkan mellan kyrkoherden och förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare. Den godkänns av kyrkoherden och kyrkofullmäktige var för sig. Efter godkännande i den lokala församlingen skickas församlingsinstruktionen till domkapitlet, där biskopen är ordförande, som utfärdar den.

Församlingsinstruktionen kopplar alltså ihop den lokala församlingen med Stockholms stift och genom biskopen med den världsvida kyrkan. Tyresö församling är alltid del av en helhet som är större än vi själva.

Det finns två bilagor till församlingsinstruktionen. Det är vår konfirmandhandlingsplan och det är inledningarna i Budget och verksamhetsplan för 2015 som beskriver arbetets inriktning i de huvudprogram som vi arbetar med. På det sättet länkas församlingsinstruktionens övergripande beskrivningar av vår identitet ihop med det konkreta arbetet som församlingen bedriver.

Jag är starkt inspirerad av den helige Benedikt av Nursia (död 543). Han skrev en regel för munkar som bland annat ligger till grund för regeln vid den ekumeniska komuniteten i Taizé, dit Tyresö församling regelbundet reser med ungdomar. Men Benedikts regel är en skola för det kristna livet i stort, inte bara för kloster. En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling.

Må Gud välsigna det arbete och den tjänst vi är satta att utföra!

Tyresö i november 2014



Michael Öjermo
Kyrkoherde

Tyresö församling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan, som är en del av den världsvida kyrkan och tillhör den evangelisk-lutherska traditionen

EN HELHET

Den här församlingsinstruktionen är skriven med utgångspunkt i kyrkofullmäktiges vision för arbetet i Tyresö församling. Till församlingsinstruktionen skrivs årligen en verksamhetsplan med budget fram vilken beskriver hur visionen ska förverkligas under kommande år.

Som en konsekvens av den visionen följer sedan i tur och ordning verksamhetsidé, övergripande mål, utvecklingsaktiviteter, de fem huvudprogrammen, verksamhetsprogram, programområdesmål, varje programområdes strategi och till sist de olika aktiviteterna som visionen mynnar ut i. Det innebär, sett från andra hållet, att varje aktivitet som genomförs i församlingens arbete ska hänga ihop med den övergripande visionen.

TYRESÖ FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN OCH DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN

Tyresö församling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan, som är en del av den världsvida kyrkan och tillhör den evangelisk-lutherska traditionen.

Tyresö församling består av Svenska kyrkans medlemmar som bor inom församlingens geografiska gränser. Församlingen har också ett ansvar för de som vistas i församlingen (Kyrkoordningen – KO – 2 kap., 1 §).

Tyresö församling är en del av Stockholms stift och står under biskopens och domkapitlets tillsyn. Präster och diakoner som är anställda i församlingen ”fullgör sina uppdrag i trohet mot avgivna vigningslöften och är i detta hänseende underställda biskopen och domkapitlet” (KO, Inledningen till sjunde avdelningen).

Tyresö församling är huvudman för begravningsverksamheten i Tyresö kommun och ansvarar för tre begravningsplatser: Bollmora

kyrkogård, Tyresö kyrkogård och Tyresö begravningsplats. Församlingen erbjuder lokaler för icke kyrkliga begravningsceremonier.

Tyresö församlings verksamheter har sin utgångspunkt i församlingens önskemål och behov och bygger på en tydlig idé om relevans. Genom omvärldsbevakning, en nära relation till församlingens barn och de företag och organisationer som verkar i Tyresö tror vi att vi kan möta detta på ett bra sätt.

I kyrkofullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan ingår det för varje år en plan för uppföljning, utvärdering och utveckling där prioriterade områden som särskilt ska belysas skrivs fram.

Tyresö församling verkar vid tre platser, som alla har sin egen identitet, inom ramarna för den gemensamma visionen.

- *Bollmoradalens kyrka: Kultur och diakoni*
I Tyresö centrum behövs tydliga diakonala insatser; inte minst för seniorer och missbrukare, Bollmoradalens kyrka är också en kyrka som ligger ”mitt i byn” och som ska vara öppen och erbjuda kultur i form av ex. konserter, utställningar, föredrag och mycket annat.
- *Trollbäckens kyrka: Barn och unga*
Trollbäckens kyrka präglas av ett stort barn-, familj- och ungdomsarbete. I Trollbäcken har församlingen sin barnkatedral där arbetet bland barn 0–18 år står som modell för arbetet i övrigt. Vi bedriver Kyrkans förskola i Trollbäckens kyrka.
- *Tyresö kyrka och församlingshem: Pilgrimsarbete*
Tyresö kyrka är församlingens äldsta kyrka och den plats där många vill förlägga livets riter i form av kyrkliga handlingar. Arbetet vid Tyresö kyrka och församlingshem präglas av Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö, som är knutet dit. Vi bedriver Kyrkans förskola i Tyresö församlingshem.





OMVÄRLDSBESKRIVNING

Nationellt

Vi är ett välfärdssamhälle där staten tar det yttersta ansvaret för människors mänskliga rättigheter till vård, skola och omsorg. Samtidigt inbjuds allt fler utförare att verkställa välfärdsproduktionen och människor förväntas kunna välja mellan en mängd olika alternativ.

Vi lever i övergången mellan industrisamhällets inriktning på basindustrier till informationssamhällets diversifierade produktion av kunskap.

Vi lever i ett postsekulärt och senmodernt samhälle där utvecklingen är tveetydig i skärningspunkterna mellan tradition och förnyelse, nedärvda värderingar och nya ideologier och trosuppfattningar samt åsiktsgemenskaper av olika slag och individualism (Se Ann Aldén: "Mission i vår tid", Verbum 2013, sidorna 41 och 52, om begreppen postsekulärt och senmodernt).

Vi lever i en globaliserad värld där människor med olika bakgrunder, språk och religioner måste lära sig att leva med varandra och ta ansvar för det gemensamma bästa.

Vi lever i ett samhälle som riskerar att bli allt mer polariserat mellan fattiga och rika och mellan landsbygd och storstad, mellan människor med arbete och försörjning och de som hamnat i utanförskap.

Vi lever i ett samhälle där kraven på utbildning är höga och där kontakter och engagemang är vägen till arbete och meningsfull fritid.

Många vill väldigt mycket nuförtiden. Både män och kvinnor vill ha familj och barn, spännande jobb och en bra ekonomi. Man är väldigt engagerad och hängiven, men ingen är en obegränsad resurs. Det som kallas livspusslet är för många oerhört svårt att klara av och vi lever i en högpresterande tid där allt utvecklas med rasande hastighet.

Välfärdssjukdomarna ökar på grund av kost- och levnadsvanor. Allt fler lider av psykisk sjukdom och ökningen märks särskilt bland kvinnor.

Sociala medier används av allt fler människor. Vi kan enkelt stå i kontakt med väldigt många och sociala medier ger flera goda mervärd, samtidigt som det finns baksidor, som till exempel näthat.

Lokal omvärldsbeskrivning och analys

Tyresö församling bildades 1633 och är idag geografiskt sett samma område som Tyresö kommun.

Kommunen växer och antalet invånare ökar stadigt och vi har både ett inflyttnings- och ett födelseöverskott. Bostäder och handelsplatser byggs ut. Det är svårt att planera olika typer av verksamheter eftersom befolkningsstrukturen ständigt ändras och årskullarna som föds är så olika stora. Viktigt är att analysera förändringarna inför budget och verksamhetsplan.

Tyresö är en välmående församling och kommun där invånarna trivs. De som föds i Tyresö åker härifrån för att studera och resa, men många väljer att komma tillbaka då det är dags att bilda familj. Detta innebär att Tyresö församling åldersmässigt är en ung och en gammal församling. Det finns många barn och ungdomar och gruppen äldre är många och blir allt fler. Att differentiera seniorarbetet så att människor under ålderdomens olika faser erbjuds verksamheter som passar är en viktig fråga framöver, liksom arbetet med barn. De unga vuxna är relativt sett få i Tyresö men det är viktigt för oss att nå fram till de individer i den gruppen som är i behov av församlingens stöd.

Andelen familjer med låga inkomster är lägre i Tyresö än på annat håll men trots detta lever 7 % av barnen i ekonomisk utsatta hushåll, enligt barnfattigdomsindex. I Rädda Barnens undersökning "Hur är läget?" från 2012 om Tyresö anges att 20 % av barnen har tvingats avstå från en skolaktivitet av ekonomiska skäl. Under 2011 inkom 1300 anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa i Tyresö. Tyresö har bra skolor men många barn går ut grundskolan utan behörighet och många ungdomar lämnar gymnasiet utan slutföring. Användningen av narkotika har ökat de senare åren medan alkoholkonsumtionen för båda könen ligger klart under riksgenomsnittet. I den nationella kartläggningen av barns och ungdomars psykiska hälsa år 2009 kan man utläsa att

Vi möts – det är vårt sätt att se på gudstjänsten. Det är en rastplats utmed vägen där vi delar nattvardens bröd och vin, lyssnar till Ordet och förkunnelsen, ber för varandra och gör oss redo att snart fortsätta vandringen

barnen i åk 6 i Tyresö skattar sitt välbefinnande lågt liksom att de har koncentrationsproblem och att problemen påverkar dem i vardagslivet. Glädjande är dock att andelen som upplever mobbning i den åldersgruppen är mycket liten. På gymnasienivå upplever ungdomarna dock en hög grad av mobbning. Aborterna bland unga kvinnor är många i Tyresö, en bra bit över riksgenomsnittet. Tyresö församling ska ta tydlig ställning för barnen och deras rättigheter.

Församlingens konfirmander bor till stor del i Tyresös mer välmående områden. Vi måste planera vårt arbete med konfirmander så att vi når och möter ungdomar med olika socioekonomisk bakgrund.

Många av de som yrkesarbetar i Tyresö församling pendlar till och från arbetet. Det innebär att man inte har Tyresö som närmiljö under både arbete och fritid. Likadant gäller för Tyresös gymnasieungdomar där de flesta väljer gymnasieskolor utanför kommunen. Detta är en viktig förutsättning att ta hänsyn till när vi planerar våra verksamheter.

Tyresö är en tydlig småföretagarkommun som är under expansion. Kommunen har få arbetslösa och andelen förvärsarbetande är hög. Tyresöbornas inkomster är högre än genomsnittet i både riket och länet. Utbildningsnivån ligger lägre än framförallt länet. Kombinationen småföretag och relativt sett hög inkomst beror på, vad vi kan förstå, att många Tyresöbor är egenföretagare inom hantverksyrkena. I Tyresö som helhet är antalet socialbidragstagare aningen lägre än i länet. Nivån på utbetalt försörjningsstöd per

hushåll är högt, medan andelen bidragshushåll är lågt. En trend i Tyresö är att hushållen erhåller försörjningsstöd under en allt längre tid. Den genomsnittligt goda privatekonomin innebär att vi ofta möter människor som har det gott ställt, men som arbetar väldigt mycket, och som måste prioritera både arbetstid och fritid noga. Det innebär att Tyresö församling även måste kunna se bakom en till synes välmående yta för att nå människor på djupet.

I Tyresö finns privata alternativ inom både skola, handikapp- och äldreomsorg och de som bor i Tyresö har vant sig vid valfrihet och har ett tydligt individfokus. Församlingsarbetet bör därför differentieras och behovsanpassas eftersom en verksamhet inte kan passa alla.

Tyresö är en stor idrottskommun vilket innebär en viss konkurrens om människors tid och engagemang, men samtidigt innebär att Tyresöborna förenas i stolthet och glädje över idrottsframgångar och föreningsliv.

Tyresö är en trygg kommun, här begås nästan bara hälften så många brott som länet i övrigt. Kommunen arbetar aktivt brottsförebyggande och antalet brott har sjunkit.

Andelen invånare med utländsk bakgrund är lägre i Tyresö än rikets genomsnitt och tydligt lägre än länets. De största grupperna med utländsk bakgrund inom församlingen är från Finland, Polen och Chile. Vi bedriver verksamhet på finska. Globaliseringen innebär att vi allt oftare möter människor med andra språk, kulturer och religioner i våra verksamheter på olika sätt. Men vi ska inte skapa nya verksamheter med det som sammanhållande faktor. Tyresö församling är en församling som är öppen för alla.

Vi delar – det är vårt sätt att se på undervisning. Den är ett delande utmed vägarna där vi lär av varandra, gläds åt andras kunskaper och insikter och är beredda att dela med oss av det vi själva kan.

VISION

Vi möts – gudstjänsten

Utmed vägarna finns rastplatser där vi slår oss ner en stund och vilar. Vi delar det vi har av mat och dryck. Vi berättar hur vandringen varit så långt. Vi planerar den fortsatta vandringen, eftersom vi snart ska bryta upp igen.

Vi möts – det är vårt sätt att se på gudstjänsten. Det är en rastplats utmed vägen där vi delar nattvardens bröd och vin, lyssnar till Ordet och förkunnelsen, ber för varandra och gör oss redo att snart fortsätta vandringen.

Vi delar – undervisning

Utmed vägarna finns tid till samtal och delande. Ett kartblad plockas fram, en guidebok studeras. Vi tar ut riktningen med mobiltelefonens gps-funktion. Vi orienterar oss genom att samtala med varandra.

Vi delar - det är vårt sätt att se på undervisning. Den är ett delande utmed vägarna där vi lär av varandra, gläds åt andras kunskaper och insikter och är beredda att dela med oss av det vi själva kan. Undervisningen och lärandet är alltid ömsesidigt.

Vi hjälps åt – diakoni

Utmed vägarna drabbas vi av svårigheter. De kan kännas överstigliga på egen hand. Men hjälps vi åt blir det lättare. När fötterna ömmer och stegen blir tunga finns plåster att få hos någon annan.

Vi hjälps åt – det är vårt sätt att se på diakoni. Diakoni är samtal, omsorg om själen och kroppens hälsa, ekonomisk hjälp i utsatta situationer och en profetisk röst som hävdar de mänskliga rättigheterna. Diakoni innebär också ett åtagande mot människor som drabbats av svårigheter och sorg.

Vi bjuder in – mission

Utmed vägarna går vi ibland helt ensamma, eller bara några stycken. Men så plötsligt fylls det på med människor som vill åt samma håll. Då blir glädjen stor och stegen lättare. Det är spännande med nya bekantskaper.

Vi bjuder in – det är vårt sätt att se på mission. Kyrkan vill nå människor som ansluter på väg mot samma mål. Mission är både ett arbete här hemma och i andra länder. Mission är kyrkans ivriga inbjudan till människor – döpta eller inte döpta – att slå följe med oss under pilgrimsvandringen. Att få dela det befriande evangeliet i ord och handling, det är det inbjudan handlar om.

Den bibliska och teologiska bakgrunden

”Se, i sin godhet visar oss Herren livets väg. Låt oss alltså omgjorda oss med tron, bemöda oss om goda gärningar och under Evangeliets ledning vandra hans vägar, så att vi får se honom som har kallat oss till sitt rike.” (Den helige Benedikts regel, Prologen 20-21).

Bibeln är upprottets och vandringens bok. Bibelns folk är upprottets folk och vandringsfolket. Det är vandringar på vägar och stigar, genom öknar, över berg och ned i den mörkaste dal.

Ofta manas det i bibeltexterna till upprott. Det första Abraham får höra när han och Sara får sin kallelse är: Gå. ”Lämna ditt land din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag ska visa dig” (Första Moseboken, kapitel 12) Först därefter följer löftet och välsignelsen. Här i Första Moseboken tar urberättelsernas vandring sin början och detta tema fortsätter i många av bibelns böcker.

Enligt traditionen är Guds välsignelse knuten just till upprott, vandring och förvandling. När Gud kallar till upprott är avsikten att ge något till dig och att göra något för dig. Gud vill välsigna dig. (Göran Larsson: Upprottet, Verbum 1993, sidan 23).



Jesus Kristus, hans liv, hans död och hans uppståndelse är kyrkans centrum och livskälla. I Lukasevangeliets kapitel 24 berättas om två lärjungar på vägen till Emmaus. Den berättelsen beskriver det kristna livet som en vandring med Jesus, under samtal, och där brödsbrytelsen är nyckeln till förståelsen av vem den levande Kristus är.

Apostlagärningarna använder flera gånger begreppet "Vägen" för att beskriva kristen tro och de kristna (Apostlagärningarna, kapitel 19, vers 9 med flera).

Som citatet från den helige Benedikt visar så har kristna ofta använt vägen som metafor för det kristna livet. Genom pilgrimsarbetet återupptäcker många människor vägar och vandring som tolkningsmönster för liv och tjänst.

Visionen för Tyresö församling hämtar inspiration från bibelns berättelser om vägar och vandring och erbjuder församlingens medlemmar ett sätt att uppfatta kristen tro. Visionen ger också församlingens förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare en riktning i arbetet.

VÄRDEGRUND

Vi söker relevans i förhållandet till våra medlemmar

Vi skaffar oss en uppfattning om vad som är relevant genom analyser och omvärldsbevakning som förutsätter nära kontakt och en öppen dialog med församlingens medlemmar.

Barnens behov beaktas alltid i vårt beslutsfattande och i vårt arbete

Barnen har en särskild ställning i kristen tro (KO, Inledningen till första avdelningen).

Vi värnar om alla våra medlemmar

Det är viktigt att vi värnar om alla medlemmar, inte minst de som är sällanbesökare. Vi är beroende av våra medlemmars kyrkoavgift för att kunna utföra vårt arbete. Våra medlemmar bygger vår kyrka och behövs för att vi fortsatt ska kunna ta ansvar för hela Svenska kyrkan.

Vi har ett ekumeniskt sinnelag när vi möter kristna från andra traditioner

Vi bemöter alla människor oberoende av trosbekännelse med vänlighet och nyfikenhet. Vi verkar för kyrkans synliga enhet.

Alla människor är välkomna

Vi har en inkluderande attityd vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. Våra lokaler är anpassade för att vara tillgängliga och vi strävar efter att kunna mötas på olika språk.

Alla funktioner är lika viktiga för att nå målen

Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare är alla lika viktiga i församlingens arbete.

VERKSAMHETSIDÉ

Tyresö församling arbetar utifrån en verksamhetsidé som beskrivs med fyra F.

Vi Firar

Centrum i den kristna tron är berättelsen om Jesus Kristus, som Guds Son. Hans liv, död och uppståndelse innebär att ondska, mörker och missmod har fått ge vika för liv, ljus och meningsfullhet. Det firar vi i alla våra gudstjänster och i allt annat vi gör. Glädjen över uppståndelsen och förvissningen om Guds rikets seger, trots allt, firas som en manifestation av att Gud till sist kommer att bli allt, överallt.



Vi förnyar – Kyrkan ska vara relevant i sitt arbete för sin tid och för den lokala situationens behov. Vi vågar prova nytt, vi vågar släppa gamla arbetsformer och vi banar nya vägar genom terrängen.

Vi bygger förtroende
– Kyrkans förtroende byggs
genom de många enskilda
mötena som vi har med
människor i livets skiftande
situationer.

Vi Förvaltar

Våra kyrkor är betydelsefulla platser dit människor i generationer sökt sig för att fira gudstjänst och livets riter i form av kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, bikt, vigsel och begravning). Vi har begravningsplatser i Bollmora och vid Tyresö kyrka.

Vi förvaltar ett rikt kulturarv som är viktigt för människor som bor i Tyresö och besökare. Men vi förvaltar framför allt Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Vi äger en rikedom i vårt sätt att fira gudstjänst och vi äger en andlig skatt som förvaltas i förkunnelsen, själavården, undervisningen och pilgrimsverksamheten.

Vi Förnyar

Kyrkan tolkar sitt uppdrag i varje tid. Det innebär att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära inte är konstant, utan levande. Vi förnyar vårt sätt att fira gudstjänst och vårt sätt att förkunna. Kyrkan ska vara relevant i sitt arbete för sin tid och för den lokala situationens behov. Vi vågar prova nytt, vi vågar släppa gamla arbetsformer och vi banar nya vägar genom terrängen.

Vi bygger Förtroende

Förtroendevalda och anställda samt ideella medarbetare måste bygga förtroende hos de människor vi vill betjäna. I vårt sätt att uppträda, i vårt beslutsfattande och i varje arbetssituation måste vi vara att lita på. Kyrkans förtroende byggs genom de många enskilda mötena som vi har med människor i livets skiftande situationer. Det är viktigt att aldrig svika och det är viktigt att alltid vara sann mot kyrkans grundläggande uppgift.

TEOLOGISK GRUNDHÅLLNING

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är ett arv som har sin början i Abrahams tid och vidare genom historien. Vägen har vindlat långt och vandringen fortsätter. Kyrkan måste i varje tid tolka sitt uppdrag och sätta det i relation till sin samtid. Vi bjuder motstånd mot de krafter som gör skillnad på människor.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund vars tro, bekännelse och lära definieras i Kyrkoordningen (1 kap. 1 §). Vi bär med stolthet arvet från reformationen på 1500-talet som manar oss att kyrkan ska söka sitt centrum och sin livskälla i Herren Jesus Kristus, hans liv, hans död och hans uppståndelse. Samtidigt måste den kristna tron vara relevant för vår egen tid. ”I fortlöpande samtal med andra traditioner, i förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan att utlägga sin tro” (KO, Första avdelningen, Inledningen).

Gudstjänsten är församlingens teologiska centrum. Det är angeläget att liturgin speglar kyrkans tradition och står i samklang med de ekumeniska överenskommelser Svenska kyrkan ingått, men också präglas av ett språk som är begripligt. I förkunnelsen sätts den kristna tron i relation till samtiden och blir därigenom relevant.



Jag vill tillsammans med er dela glädjen, stoltheten och nåden att få vara en del av en kyrka som är just nu

DOMKAPITLET'S REGLER

Regler för Tyresö församlings verksamhet som domkapitlet får besluta om (57 kap 5 § KO)

Gudstjänst

I Tyresö församling firas under terminstid huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag, utom på Annandag jul och Annandag påsk då temagudstjänster firas.

Under sommartid firas temamässa och temagudstjänst (i form av Pilgrimsmässa i Tyresö kyrka och Musikgudstjänst i Trollbäckens kyrka). (17 kap 3 och 5 §§ KO och 37 kap 3 § p 1 KO)

Tyresö församling firar inte gemensamma gudstjänster med annan församling inom Svenska kyrkan.

Tyresö församling firar inte huvudgudstjänst tillsammans med någon församling i ett annat kristet samfund. (17 kap 7 § KO)

I Tyresö församling används inte någon annan ordning än *Den svenska kyrkohandboken* i huvudgudstjänsten. (17 kap 4 § och 18 kap 6 § KO)

Enligt domkapitlet i Stockholms stift ska huvudgudstjänst med nattvard firas i varje församling minst 24 gånger under ett kyrkoår. Så sker i Tyresö församling.

Tjänster

Stiftsstyrelsen har beslutat att det ska finnas minst fem komministertjänster i församlingen. Av dessa komministertjänster är två enhetschefer.

Domkapitlet har beslutat att det ska finnas minst en kyrkomusiker som ska vara organist i församlingen.



FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR

Tyresö församling

Församlingens/pastoratets namn

Kyrkofullmäktiges godkännande



Kyrkofullmäktiges ordförande

Kristjan Vaigur

Kyrkoherdens godkännande



Kyrkoherde

Michael Öjermo

Domkapitlet i Stockholms stift utfärdar denna församlingsinstruktion att gälla till och med "Klicka här och skriv datum"

Jag vill tillsammans med er dela glädjen, stoltheten och nåden att få vara en del av en kyrka som är just nu, som planerar framåt, som har en god tradition i ryggen och allra mest: en kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus och därför kan ha vidöppna dörrar utåt.

På domkapitlets vägnar



Eva Brunne

Biskop



Bilaga
Konfirmandhandlingsplan

Konfirmandhandlingsplan

Inledning och teologisk grundsyn

”Konfirmationen skall innefatta dopundervisning, deltagande i församlingens gudstjänstliv samt en konfirmationsgudstjänst med redovisning, trosbekännelse, bön med handpåläggning och sändning”. (Kyrkoordningen, kap. 22, 1§)

Konfirmation betyder bekräftelse, och det som bekräftas är dels konfirmandens vilja att leva i sitt dop, dels kyrkans kallelse till konfirmanden att leva i sitt dop som medlem i den världsvida kyrkan. Detta innebär att dopet är en förutsättning för konfirmationsgudstjänsten. Om konfirmanden är odöpt sker dopet under konfirmandtiden.

Enligt kyrkoordningen är församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission (KO, 2 kap., 1 §). Detta har Tyresö församling i linje med pilgrimstanken formulerat i församlingsinstruktionen under rubriken Vision enligt följande:

Vi möts – gudstjänst, Vi delar – undervisning, Vi hjälps åt – diakoni och Vi bjuder in – mission.

Denna vision är också bärande för hur vi ser på konfirmandarbetet i församlingen och står i överensstämmelse med ”riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete” fastställda av Kyrkostyrelsen 2007.

Vi möts

Förtrogenhet med gudstjänst är en viktig del i mötet mellan konfirmandens liv och kyrkans tro och tradition. För att mötet ska kunna ske är konfirmandernas delaktighet i gudstjänsten av stor betydelse. Det är viktigt att gudstjänsten utformas så att konfirmandens liv blir synliggjort och hennes språk och uttryck blir taget på allvar. Vi vill att gudstjänstgemenskapen ska stärka konfirmandens upplevelse att vara en del av den världsvida kyrkan.

Vi delar

Tyresö församling vill, med Riktlinjernas ord, ”erbjuda människor i alla åldrar redskap att tyda och leva sitt liv på dopets grund”. I konfirmandarbetet erbjuder vi möjlighet att dela och bearbeta livets stora frågor utifrån den kristna tron. Vår undervisning tar alltid sin utgångspunkt i att tillsammans leva ett kristet liv på det viset att vi exempelvis ber tillsammans istället för att teoretiskt lära konfirmanderna vad en bön är.

Vi hjälps åt

Allt som församlingen erbjuder i form av lärande, gemenskap, aktiviteter och gudstjänst ska vara utformat så att det blir meningsfullt för de unga. Församlingen har en viktig uppgift i att erbjuda stöd och bekräftelse till alla ungdomar, oavsett bakgrund, socioekonomiska förutsättningar eller funktionshinder. I Tyresö församlings konfirmandarbete är alla välkomna, och ingen ska särbehandlas på grund av sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Förståelsen att diakoni i bemärkelsen ”vi hjälps åt” är ett genuint uttryck för den kristna trons budskap om alla människors lika värde är en viktig del av konfirmandarbetet.

Vi bjuder in

Under konfirmandtiden vill vi ge konfirmanden möjlighet att uttrycka och gestalta ett liv som grundas i att varje människa är älskad och accepterad utifrån vem hon är och inte utifrån vad hon gör. Vi vill slå följe med konfirmanden under en viktig tid i hennes liv och hoppas att hon vill fortsätta vandringen tillsammans med kyrkan även efter konfirmandtidens slut. Konfirmandtidens lärande och upplevelser vill ge konfirmanden tillfälle att upptäcka sin egen betydelse för att evangeliet om Jesus Kristus ska föras vidare. Konfirmanden ska ges tillfälle att sätta berättelsen om sitt eget liv i relation till berättelsen om Jesus och de människor han vandrade tillsammans med.

Tyresö församling har i församlingsinstruktionen också formulerat sin verksamhetsidé utifrån fyra F: Vi Firar, vi Förvaltar, vi Förnyar och vi bygger Förtroende. Denna verksamhetsidé genomsyrar hela konfirmandarbetet. Vi firar det kristna budskapet i olika gudstjänster tillsammans under konfirmandtiden och avslutar med att fira konfirmationsgudstjänsten tillsammans. Vi förvaltar den tradition vi står i och de berättelser som bär oss. Vi förnyar ständigt vårt sätt att förkunna evangeliet om Jesus Kristus och vi bygger det förtroende som är en grundförutsättning för att konfirmanderna får en livslång relation till kyrkan.

Organisering av konfirmandarbetet i Tyresö församling

Tyresö församling har ett särskilt konfirmandkollegium som är en del av organiseringen kring ledningsgruppen. Denna organisering kallas De gemensamma processerna och fastställs av kyrkoherden i början av varje hösttermin för att gälla nästkommande läsår. Konfirmandkollegiet består av de medarbetare som arbetar med konfirmationsundervisningen, samordnat och sammankallat av den av enhetscheferna som kyrkoherden utser.

En viktig del i konfirmandarbetet i Tyresö församling är de unga ledarna som ideella medarbetare i församlingen, samt de assistenter i församlingsarbetet som är anställda på överenskommen visstid. Tack vare att de står konfirmanderna nära i ålder fungerar de som länkar mellan de vuxna och konfirmanderna och blir goda förebilder och betydelsefulla för konfirmandernas andliga utveckling.

Efter konfirmationen erbjuder församlingen ledarutbildning, öppna ungdomskvällar och lägerverksamhet (t ex i Taizé) som en del i fördjupningen av den kristna tron och gemenskapen.

Lokal läroplan

Vi möts – gudstjänst

Vi vill att konfirmanderna ska fira gudstjänst 10–15 gånger under konfirmandtiden för att på så vis få uppleva kyrkoårets växlingar och bli något förtrogna med församlingens olika typer av gudstjänst och böneliv. Konfirmanderna ska erbjudas att vara delaktiga i de gudstjänster som firas. Vi strävar efter att gudstjänstens olika delar ska avspeglas i undervisningen och att konfirmanderna ska se kopplingen till sina egna liv. Förkunnelsen i alla dess olika former ska anpassas till konfirmandens situation. I konfirmationsgudstjänsten ska konfirmandernas förmedlande av sina erfarenheter av konfirmandtiden ges tydlig plats.



Vi delar – undervisning

Tyresö församling erbjuder olika konfirmationsalternativ. Flera av dessa innebär utlandsresor, ofta till platser som varit av betydelse i kristendomens historia som Assisi, Aten och Rom. Även andra resmål förekommer, liksom alternativ där varken resa eller övernattning är obligatoriskt. Det finns alltid minst ett alternativ som är helt kostnadsfritt för konfirmanden.

Det är nödvändigt att vårdnadshavarnas eller vårdnadshavares medgivande finns i form av underskrift och inbetalning av (delar av) anmälningsavgift i god tid innan eventuell resa. Vårdnadshavares underskrift krävs också för fototillstånd. Ansvariga för respektive konfirmandgrupp måste informera sig om konfirmanders eventuella allergier, ohälsotillstånd, eller medicinering i början av konfirmandtiden. I de fall gruppen gör en resa ska kontaktuppgiftsblanketten (se församlingens intranät) fyllas i.

Det finns ett förbud mot att röja personliga och känsliga uppgifter i KO (54 kap., 2§) och det förbudet omfattar alla uppgifter om konfirmandens hälsotillstånd och hemförhållanden, och är bindande för alla som arbetar med konfirmander, oavsett om man är anställd eller inte.

Församlingen har möjlighet att stödja familjer som inte har ekonomisk möjlighet att betala eventuell avgift. Kyrkoherden fattar beslut om ekonomiskt stöd efter beredning av den enhetschef som är utsedd att vara samordnare för konfirmandarbetet.

Ett viktigt verktyg i församlingens konfirmandarbete är Frälsarkransen, vars pärlor och teman kopplar ihop berättelserna vi berättar om historiska personer och händelser med nutiden. Varje konfirmand får en Frälsarkrans, en Bibel och en Psalmbok av församlingen.

Den som inte konfirmerades i åk 8 erbjuds en ny chans i en riktad inbjudan som går ut till alla som går första året i gymnasiet. Erbjudandet står öppet för alla icke-konfirmerade som går i gymnasiet och information står att finna på församlingens hemsida och i broschyrer i våra kyrkor.

Församlingen kan också erbjuda vuxenkonfirmation vid förfrågan.

Vi hjälps åt – diakoni

Tyresö församling vill förmedla en diakonal livshållning där vi hjälps åt både i det globala perspektivet i solidaritet med utsatta människor världen över och i det lokala sammanhanget, i den lilla gruppen där allas bidrag är avgörande.

Vi bjuder in – mission

Skriftlig inbjudan i form av en folder till konfirmationsläsning går ut till alla ungdomar som är medlemmar och går i åk 7. Information finns också på församlingens hemsida. Under våren erbjuder vi besök på skolorna där vi informerar om konfirmationsalternativen och dessutom bjuds presumtiva konfirmander och deras föräldrar in till informationsträffar i församlingens kyrkor under våren.

Vid höstterminens start anordnas ett ”konfirmandevent” i syfte att väcka intresse och svara på frågor samt att ta upp anmälningar på plats. Under konfirmationsåret bjuder vi in till föräldramöte två gånger.

Frälsarkransens pärlor och dess teman

Frälsarkransen är ett verktyg som fått stor spridning i Svenska kyrkan. Den är ett modernt radband utformat som ett armband med pärlor som var och en har en särskild betydelse.

Pärlorna skapar ett möte mellan Bibelns berättelser och konfirmandernas liv.

I Tyresö församling utgår vi från dessa pärlor i konfirmandundervisningen för att på så vis skapa ett möte mellan Bibelns berättelser och konfirmandernas liv.

Detaljerade lektionsplaneringar för varje tema inklusive samtalsämnen, aktiviteter, sånger, lekar, musik och filmer finns i en gemensam lektionsbank som församlingens medarbetare kontinuerligt uppdaterar.

Nedan följer en kortfattad sammanställning av de olika pärlorna och de övergripande lektionsteman samt bibeltexter och psalmer som hör ihop med varje pärla. Bland bibeltexterna finns både berättelser och kortare minnesord.

Jagpärlan

Identitet, människovärde, älskad och skapad till Guds avbild
Bibeltexter: Ps 139, 102, 1Mos 1, 1 Kor 12:12
Psalmer: 791

Doppärlan

Dop, tro och tvivel, tillit, säga ja till Gud? Gud säger ja till dig
Bibeltexter: Mark 1:9–11, Matt 28:16, Gal 3:23
Psalmer: 386, 723, 248, 606, 899, 901, 381

Ökenpärlan

Rätt och fel, skuld och förlåtelse, nåd och befrielse, när livet är svårt budorden
Bibeltexter: Matt 22:37-39, 2 Mos 20:10-17, Joh 4:7–26, Joh 8:2–11, Gal 6:2, Luk 15:11-32, Matt 18:12-13
Psalmer: 769, 256, 219, 218, 217

Bekymmerslöshetspärlan

Glädje, när livet är gott, frihet, Jesus lägger sig till bords, vänner, Herrens bön, drömmar
Bibeltexter: Matt 11:30, Matt 6: 25-31, Mark 6:30, Ps 23, Fil 4:4, Matt 6:9
Psalmer: 386, 723, 248, 606, 899, 901, 381

Kärlekspärlorna

Den kärlek du ger och den kärlek du tar emot, eros och agape, nattvarden
Bibeltexter: Matt 22:37-39, Matt 7:12, Luk 10:1-37, 1 Kor 13, Matt 14:15-2, Luk 2 instiftelseorden, kärlekens väg (fastan),
Psalmer: 289, 96, 762, 767

Hemlighetspärlorna

Bön, längtan, drömmar, förhoppningar, tystnadsplikt, förbön
Bibeltexter: Matt 12:15, Mark 3:7–12, Luk 5:16, Dom 16:6-17, Ords 25:9, 1 Kor 4, 1 Kor 13
Psalmer: 522, 769, 762, 510, 755

Nattens pärla

Det som är svårt, döden, smärta, teodicéproblemet, korset, vetekornets lag
Bibeltexter: korsfästelsen, Matt 27:45, Matt 27:46, Jes 40:1, Ps 23, Joh 12:46, Ps 21,
Psalmer: 256, 781, 217, Taizésånger

Uppståndelsepärlan

Hoppet, påskens glädje, paradiset, att leva som kristen, ljuset, gemenskap
Bibeltexter: Luk 24:13-59, Joh 21:1-14, Matt 14:13, 2 Kor 4:6
Psalmer: 313, 154

Tystnadspärlorna

Stillhet, tid att andas, avkopplad-nerkopplad-urkopplad, olika typer av tystnad, reflektion och eftertanke
Bibeltexter: 1 Mos 2:3, Ps 46:11, Jes 53:7, Mark 4 35-41
Psalmer: 522

Gudspärlan

Början och slutet, skapelsen och skapelseansvar, treenigheten, tro och vetande, Gud i mig och jag i Gud, evigheten, jag är sedd
Bibeltexter: 1 Joh 4:12, 1 Joh 4:16, 2 Mos 3:14, skapelseberättelserna, sofia
Psalmer: 21, 1, 703, 711, 766, 25, 333

Frälsarkransen utgör en cirkel, vilket gör att pärlorna och dess teman kan hanteras i den ordning som bäst stämmer med var gruppen befinner sig i sin utveckling och var i kyrkoåret vi befinner oss. Under konfirmandtiden kan man återkomma till pärlorna och dess teman på samma sätt som vissa teman flätas in i varandra och återkommer under flera pärlor.

Förutom de ovan angivna bibelberättelserna och en hemkänsla i gudstjänsten (inklusive bönen Herrens bön och Trosbekännelsen) vill vi ge konfirmanden berättelsen om Jesu liv från födelsen till uppståndelsen, de berättelser från den hebreiska bibeln som han levde med, berättelsen om de första kristna och en insikt i att den berättelse som är förankrad i en särskild historisk tid och geografisk plats också sträcker sig genom rymd och tid och har med våra liv att göra.

Denna konfirmandhandlingsplan gäller för Tyresö församling från och med vårterminen 2014.

I tjänsten,

Michael Öjermo
Kyrkoherde

Bilaga

Arbetets inriktning

Ur Budget och verksamhetsplan 2015

... för att den kristna tron på Gud ska nå ut till fler människor.

ARBETETS INRIKTNING

Arbetet i Tyresö församling bedrivs med den grundläggande uppgiften i centrum. Församlingen bedriver också begravningsverksamhet. Nedan anges arbetets inriktning för huvudprogrammen.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Tyresö församling firar gudstjänst och samlar människor till kyrkliga handlingar för att Gud ska bli ärad och människor får möjlighet att ta del av gudstjänstlivets gemenskap; genom bön och lovsång, musik, förkunnelse och nattvardsfirande. De kyrkliga handlingarna markerar viktiga händelser i en människas liv och är gudstjänster där den enskilda människans liv speglas i ljuset av Guds skaparvilja.

Självård och enskilda samtal ska präglas av prästers och diakoners omsorg om människor som söker andlig vägledning. Prästerna har möjlighet att ta emot för bikt.

Kyrkomusiken ska fördjupa upplevelsen av gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Undervisning (inkl Pilgrimscentrum)

Tyresö församling bedriver undervisning för att erbjuda människor i alla åldrar att dela kunskap om och erfarenhet av tron på Gud och den berättelse som bär vår kristna tro och sätta sin egen livsberättelse i relation till den.

Diakonal verksamhet

Tyresö församling bedriver diakoni för att ge den kristna tron på Gud konkret gestalt i omsorg om människor.

Församlings diakonala arbete ska inriktas mot faktiska behov som vi kan avläsa bland människor som bor och vistas i Tyresö församling.

Det diakonala arbetet ska dels stödja utsatta människors vilja och förmåga att förändra sina livsvillkor, och dels motverka de strukturer och villkor som leder till ojämlikhet, fattigdom, ohälsa och marginalisering.

Mission

Tyresö församling bedriver mission för att den kristna tron på Gud ska nå ut till fler människor. Mission förutsätter ett förhållningssätt som innebär att vi alltid har en inbjudande attityd i allt arbete. Att vi bjuder in människor med olika bakgrunder och från alla sammanhang till det som sker i församlingen

Genom kyrkoavgiften, insamlade medel och enskilda människors engagemang bidrar vi till Svenska kyrkans internationella arbete, som bedrivs på nationell nivå och i Stockholms stift.

Övrig kyrklig verksamhet

Tyresö församling bedriver övrig kyrklig verksamheten för att ha breda kontaktytor med människor som bor och vistas i församlingen, det gäller både medlemmar och andra.

Inom den övriga kyrkliga verksamheten ryms flera olika verksamheter; konsertverksamhet och kulturverksamhet, krisberedskap, externa samverkansaktiviteter, gravskötsel och Kyrkans förskola (under första halvåret 2015).

Genom dessa verksamheter vill församlingen vara en tydlig aktör i Tyresö, en uppskattad samverkanspartner och på ett professionellt sätt bemöta de som söker våra tjänster.

Styrning och ledarskap

Tyresö församling ska ledas och styras på ett sådant sätt att anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare har goda förutsättningar för att den grundläggande uppgiften kan bli utförd. Beslutsgångarna ska vara tydliga och beslutsmandaten placerade där de gör mest nytta.

Tyresö församling vill vara en arbetsplats där goda idéer och nyfikenhet uppmuntras och genom lyhördhet och tillit till medarbetarnas kompetenser skapar vi tillsammans relevant verksamhet.

I Tyresö församling tar medarbetarna ansvar, är motiverade och ser det naturligt att bidra till församlingens utveckling.

Stödjande verksamhet

Inriktningen för den stödjande verksamheten är att vara till tjänst så att församlingens grundläggande uppgift kan utföras.

I den stödjande verksamheten ingår vaktmästeri, expedition, kansli, information och fastigheter och lokaler.

Begravningsverksamheten

Tyresö församling bedriver begravningsverksamheten som är en uppdragsverksamhet reglerad i Begravningslagen (SFS 1990:1144) och Begravningsförordning (1990:1147). Syftet med församlingens begravningsverksamhet är att avlidnas stoft ska få en värdig gravplats på begravningsplatser som är vackra och funktionella och som gärna besöks av efterlevande.

Församlingens begravningsplatser är anlagda som kyrkogårdar och är en del av församlingens kristna identitet. Våra begravningsplatser upplåts också för avlidna som inte tillhört Svenska kyrkan.